

tilburgjunior

tilburgjunior is een krant speciaal voor kinderen uit Tilburg. Met nieuws, interviews, tips en nog veel meer.

Wat precies? Dat is steeds een verrassing. Want tilburgjunior wordt gemaakt met hulp van een kinderredactie. En die redactie is iedere maand weer nieuw. Een nieuwe redactie, nieuwe ideeën!

Ester van Zundert,
hoofdredacteur tilburgjunior



De kinderredactie van de maand
Levi Necebet (helemaal links, 10 jaar)
Loek Maas (10 jaar)
Cecilia Hotzas (10 jaar)
Luuke Joosen (helemaal rechts, 9 jaar)

Een **waslijn** op straat

Hier een lantaampaal vol zelfgebreide sjaals. Daar een versierde lap stof aan een muur. De kinderen in de wijk Oud-Noord maakten hun straten een stukje vrolijker.

Tekst en foto Ester van Zundert



Groep 7 van basisschool Yore spande een waslijn en hing er kleren aan.

Ook de leerlingen van groep 7 van basisschool Yore deden mee. 'Het heeft te maken met een project op school', vertelt Tim van Asten (10 jaar). 'We hebben veel geleerd over textiel en dat Tilburg vroeger een echte textielstad was.'

In de wijk waar de leerlingen wonen, is goed te merken dat Tilburg een textielstad was. Veel straatnamen verwijzen ernaar: de Lakenstraat bijvoorbeeld en de Weverstraat.

In Tilburg werden veel mooie dingen gemaakt, ontdekten de leerlingen. 'En daar mogen we best trots op zijn', zegt Thijs Meuwese (11 jaar). 'Daarom hangen we nu allerlei zelfgemaakte spullen op.'

Thijs en zijn klasgenoten pimpten oude kleren op. Nu hangen ze aan een waslijn op straat. Een fleurig hemdje een grappige broek. 'Gelukkig konden we ook petten versieren', zegt Mike Boers (11 jaar). 'Dat is niet zo meisjesachtig.'

Spelen met letters is leuk

Tilburg heeft een kinderstadsdichter. Ze heet Pleun Andriessen. Pleun (11 jaar) schrijft gedichten over de stad. Dat mag ze een jaar lang doen. Wat is er zo leuk aan gedichten maken, vraagt de kinderredactie van tilburgjunior zich af. Tekst en foto Ester van Zundert



Koekjes eten. Dat hoort voor Pleun ook bij gedichten maken.

Pleun hoeft niet lang na te denken over het antwoord: 'Het is leuk om met letters te spelen.'

Hoe kom je aan ideeën voor een gedicht?

'Als kinderstadsdichter krijg ik iedere zes weken een opdracht. Het onderwerp ligt dus vast. Dat is niet altijd makkelijk. Soms komt er gewoon niets. Dan ga ik met mijn moeder thee drinken, koekjes eten en praten. Meestal lukt het daarna wel.'

Schrijf je al lang gedichten?
'Sinds ik zeven jaar ben. Mijn eerste

gedicht ging over een pratende bloem. Dat doe ik nog steeds het liefst: dichten over fantasiedingen.'

Is het leuk om kinderstadsdichter te zijn?

'Ja, want ik maak van alles mee. Ik mag soms optreden. Binnenkort op Festival Mundial. Ik heb ook bekende dichters ontmoet. Frank van Pamelan bijvoorbeeld en Erik van Os.'

Wat doe je met je gedichten?

'Die stop ik in een map. Dan kan ik ze nog eens teruglezen. Heel soms verander ik nog wel eens iets.'

In september wordt een nieuwe kinderstadsdichter gekozen.
Daar gaat een wedstrijd aan vooraf.
Alle kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen.
Meer weten? Kijk op www.kinderstadsdichter.nl.
Daar kun je ook de gedichten van Pleun lezen.

Veilig fietsen

Tekst en foto's Ester van Zundert

Een meisje van 15 jaar werd vorig jaar in de Kwaadeindstraat aangereden door een vrachtwagen. Ze overleefde het niet. Ook dit jaar was er een dodelijk ongeluk met een jonge fietsster. Zij werd aangereden door een auto. De bestuurders die de ongelukken veroorzaakten, krijgen een gevangenisstraf. De rechter bepaalt binnenkort hoe hoog die straf wordt. Maar ondertussen zijn er mensen, vooral ouderen, die niet meer durven te fietsen.

Op de fiets door Tilburg: hoe kan het veiliger worden?

Igor Sleutjes, 12 jaar



'Als ik naar de stad fiets, neem ik de weg die ik ook met mijn ouders fiets. Die is niet zo druk en ik weet dat hij veilig is. Bij vrachtwagens let ik altijd extra op. Soms kan de chauffeur je niet zien in zijn spiegel. Er is een stad waar ze de straten op die plekken rood hebben geverfd. Dat mag in Tilburg ook gebeuren.'

Jasmijn Mutsaers, 11 jaar

'Ik fiets altijd zelf naar school en ik weet hoe gevaarlijk het kan zijn. Stoplichten die niet goed staan afgesteld, een autodeur die open zwaait. Ik weet nu welke punten extra gevaarlijk zijn. Fietspaden zijn vaak smal en liggen dicht tegen de weg aan. Dat zouden ze moeten veranderen.'



Nesten bouwen

Tekst Cecilia Hotzas

Vogels maken in deze tijd nesten. Om te broeden en eieren te leggen. Ik heb zelf ook vogels zien broeden. Ze pakken ook stof van touw om nesten te maken. Ik dacht dat ze insecten aan het zoeken waren. Ze pakken ook takken van de grond om

nesten te maken.

Als je een kleine vogel op de grond ziet, kan je hem of haar beter laten liggen. Of bel 114, want als je hem aanraakt dan wil de moeder hem niet meer.

Tilburgs = grappig + lelijk

Plat Tilburgs praten. Groep 7a van basisschool De Bibit doet het liever niet. Toch deden de leerlingen mee aan Kènderkwèèk. Aan wat?
Tekst en foto's Ester van Zundert



Groep 7a van de Bibit oefende zes weken voor Kènderkwèèk. Dit jaar won de school niet.

'Kènderkwèèk', herhaalt Floris van Rijn (11 jaar). 'Dat is een liedjeswedstrijd', legt Floor Swaans (10 jaar) uit. Zoë Rebsch (10 jaar): 'Je moet twee liedjes zingen. In het Tilburgs.' Cherina Lin (11 jaar): 'Er deden acht scholen mee. Spannend.'

De jongens van de klas hadden liever niet meegedaan, maar ze moesten wel. Mark Aquino (11 jaar): 'Vorig jaar heeft onze school gewonnen. Nu moesten wij de titel verdedigen.' Niels van den Dobbelsesteen (11 jaar): 'Gelukkig valt

het niet op als je vals zingt, want je bent met een grote groep.'

Dankzij de wedstrijd leerde groep 7a veel nieuwe Tilburgse woorden. Esmee Visser (11 jaar): 'Dat was ook de bedoeling. Ze hopen dat we de taal doorgeven en dat hij niet verdwijnt.'

De leerlingen snappen dat wel. Maar toch. Annemiek van Weesebeek (11 jaar): 'Er zitten best grappige woorden bij. Maar ik ga echt niet Tilburgs praten. Het is lelijk.'

Bomen klimmen

Tekst Luuke Joosen

Nu het lekker weer is, kun je weer in de bomen gaan klimmen. Een goede tip is om in dikke bomen te klimmen. In dunne heb je 99% kans om eruit te vallen. Ik ben zelf ook dol op boompje klimmen. Ik val er ook nog wel eens uit.

Ben je ook dol op de natuur en kom je een vogelnestje tegen, kijk dan in het vogelnestje of er jongen of eieren in zitten. Stel dat er jongen of eieren in zitten, dan gaan ze iets zeggen. Ik zal het vertalen: 'Wil je alsjeblieft naar een andere boom gaan om te klimmen?'.

Als een aapje omhoog

Eén keer in de week gaat Olivie van der Linden (10 jaar) naar klimhal Neoliet. Binnenkort wordt dat misschien drie keer in de week. Ze mag laten zien hoe goed ze is en, wie weet, krijgt ze een plaatsje in de selectie. Klimmen? Daar wilde de kinderredactie meer over weten. Tekst en foto's Ester van Zundert



Olivie



klimt ook graag



in bomen.

Wil je meer lezen over Olivie? Kijk dan op www.honderduit.webklik.nl

Waarom vind je klimmen leuk?
'Het voelt als een aapje en je gaat lekker hoog. Dat is cool.'

Hoe hoog ga je dan?
'De hal is 20 meter hoog. Iets van twee huizen op elkaar. Je volgt routes met verschillende kleuren. Ik ga vaak tot 20 meter.'

Doe je mee aan wedstrijden?
'Ik heb één keer meegedaan. Toen werd ik eerste. De prijs was een

rugzak. Die heb ik nu heel vaak bij me.'

Word je sterk van klimmen?
'Best wel. Ik krijg er vaak spierpijn van. Soms meer in mijn benen dan in mijn armen.'

Ben je wel eens gevallen?
'Ja, toen had ik gladde schoenen aan. Ik was mijn klimschoenen vergeten. Gelukkig val je niet op de grond. Je zit vast aan een touw.'

Skateboarden

Tekst Levi Necebet

Skateboarden is heel leuk omdat je alles met je voeten doet. Er zijn heel veel trucjes die je kunt doen zoals *Olie* en *Kikflip*. Ik skateboard zelf ook heel veel (als je wilt weten hoe een *Olie* moet, kom dan maar naar me toe). Ik skate veel op straat.

De Hall of Fame is verhuisd naar een andere plek. Hij wordt veel groter dan de vorige Hall of Fame. Voor diegenen die niet weten wat de Hall of Fame is, ga ik dat nu uitleggen. Nou, de Hall of Fame is een skatebaan waar allemaal skatedingen staan waar je overheen kunt springen en waar je op kunt springen. Bijvoorbeeld met een *Olie*.

Schotse Hooglanders zijn echte **bikkels**

Ze zien er best gevaarlijk uit, de Schotse Hooglanders in natuurgebied Blaak-West. Zijn ze dat ook? Dat (en nog veel meer) vroeg de kinderredactie van tilburgjunior aan Jaap van Kemenade. Tekst en foto's Ester van Zundert

Jaap van Kemenade is beheerder van het natuurgebied. Hij zorgt ervoor dat het bos mooi blijft en hij let ook op de Schotse Hooglanders.

Moet je veel voor ze doen?

'Eigenlijk niet. Het zijn hele makkelijke dieren. Met gewone koeien ben je veel meer tijd kwijt. Schotse Hooglanders scharrelen hun kostje wel bij elkaar.'

Wat eten ze dan?

'Gras, plantjes, jonge boompjes. Soms geef ik ze in de winter wat extra hooi.'

Kennen ze jou?

'Ja, inmiddels wel. Als ik alleen ben, komen ze vaak naar me toe. Dan denken ze dat ik eten kom geven.'



Gevonden! Haar van een Schotse Hooglander.



Jaap van Kemenade: 'Schotse Hooglanders zijn hele makkelijke dieren.'

Mogen we de wei in lopen?

'Nu wel, want ik ben erbij. Anders mag het niet.'

Zijn Schotse Hooglanders ook wel eens in de rui?

'Ja. Ze hebben een dikke vacht in de winter. In het voorjaar zie je ze vaak schuren tegen bomen. Zo raken ze de kriebels kwijt en hun dikke vacht.'

Kun je ze lokken? Ze staan zo ver weg.

'Ik denk niet dat dat lukt. Ze zien ons en houden ons heel goed in de gaten. Schotse Hooglanders hebben niet zoveel met mensen. We zijn maar rare dingen op twee poten.'

Vallen ze ons aan als we te dichtbij komen?

'Nee, dat niet. Schotse Hooglanders zijn heel rustig. Ze worden niet snel boos. Als ze het niet vertrouwen, lopen ze gewoon weg.'

Zijn er kalfjes?

'Ja, vijf. Over drie jaar zijn ze volwassen. Dan kunnen ze zelf kalfjes krijgen. Ieder jaar één.'



Schotse Hooglanders komen niet graag bij mensen in de buurt.

Er ligt wel veel poep in de wei. Hoef je dat niet op te ruimen?

'Dat is niet nodig. De poep droogt vanzelf op. De vogels zijn er ook blij mee. Zij eten er de zadjes uit.'



En nog een pluk haren.

Wie is de baas?

'De oudste koe. Dat is meestal zo in de natuur.'

Zijn Schotse Hooglanders bijzonder?

'Ik vind van wel. Ze zijn ongelooflijk sterk en kunnen heel goed tegen kou. Ze zoeken geen ruzie, gaan lekker hun eigen gang. Mooi toch?'

Graffiti

Tekst Loek Maas

Graffiti is voor veel mensen niks. Maar ik en nog veel meer kinderen vinden het leuk. Graffiti is een soort kunst. Niet op alle plekken is het mooi. Soms spuiten ze het op treinen. Dat is dan weer niet mooi.

Ik kan het zelf ook heel goed. Veel kinderen vinden mijn graffiti mooi en hebben mij gevraagd om hun naam in graffiti te maken. Ik heb al veel namen gedaan zoals: Mikki, Anniek, Manouk, Bram, Levi en nog veel meer. Wil je dat ik je naam in graffiti maak, zeg het dan.

Graffiti maak ik altijd op papier, gewoon met stiften. Als je wil leren graffiti tekenen dan kan je het aan mij vragen. Of ga naar youtube en typ in: *wizard graffiti*. Want van hem heb ik het geleerd.

Let op!!!!

Volg **tilburgjunior** ook
via

www.tilburgjunior.webklijk.nl

colofon



Loek Maas. Houdt van skateboarden en graffiti maken (op een stuk papier). Zit bij voetbal.

Cecilia Hotzas. Houdt van turnen en de kleur roze. Leest het liefst spannende boeken.



Luuke Joosen. Zit bij hockey, maar gaat bij paardrijden. Of misschien wordt het boksen.

Levi Necebet. Houdt van breakdancen en skateboarden. Loopt het liefst op Vans.



Ester van Zundert. Is initiatiefnemer van tilburgjunior. Hoopt dat de krant ooit aan heel veel kinderen kan worden uitgedeeld (maar daar zijn sponsors voor nodig). Hoopt dat heel veel kinderen de website gaan volgen en het leuk vinden om mee te helpen in de kinderredactie. Vragen? ester_van_zundert@hotmail.com